

Hebt u zich ook weleens afgevraagd waar uw straatnaam (hodoniem) vandaan komt? Er is een persoon in Houten die u daar haarfijn antwoord op kan geven: Sander van Scherpenzeel (27). Hij is namelijk dé straatnamenonderzoeker van Houten.

WHAT'S IN A NAME?



MINIBEROEMDHEID IN ARCHIEFLAND

Ondertussen is Sander van Scherpenzeel bijna een miniberoemdheid in archiefland. Hij wordt door verschillende archieven benaderd voor onderzoek, zelfs door de Rijksoverheid! Sander geeft ook voordrachten over zijn onderzoek. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot boekingen op www.houtensehodoniem.nl.

Wat is jouw hobby?

'Ik wil mensen graag meer bewustmaken van wat er achter straatnamen schuilgaat. Daarvoor onderzoek ik alle straatnamen die iets met de gemeente Houten te maken hebben.'

Hoe is deze hobby ontstaan?

'Ik heb ruim vier jaar in de oudheidskamer van het gemeentehuis gewerkt, waar ik 15.000 oude foto's heb beschreven. Vervolgens ging ik naar het gewone archief, waar mijn interesse voor straatnamen is gewekt. De heer Otto Wttewaall gaf mij de kans om in het archief alle straatnaamdossiers te bestuderen, en zo raakte ik meer en meer geïnteresseerd.'



'Het geeft echt een enorme kick als je iets nieuws ontdekt'

SANDER VAN SCHERPENZEEL

Hoe doe je onderzoek?

'Ik heb al die dossiers uit het archief overge fotografeerd en inmiddels heb ik thuis zo'n zeventig mappen vol informatie over straatnamen. Door alles te lezen en aanvullende informatie te zoeken in verschillende archieven, puzzel ik de informatie over een straatnaam bij elkaar.'

Wat vind je zo leuk aan dit onderzoek?

'Het leukste is als je ontdekt wat iets betekent en wat er achter een naam van een straat zit. Het geeft echt een enorme kick als je iets nieuws ontdekt. Maar ook als er nieuwe straatnaambesluiten worden genomen, kan ik

daar wakker van liggen. Dat geeft zo'n kick. Ik ben ook al een aantal keren benaderd voor advies en info voor nieuwe straatnamen, dat is zo leuk!'

Wat is je mooiste vondst?

'In het Oude Dorp had je de Prinsenweg, nu de Prins Bernardweg, en ik wilde graag weten waarom dit ooit de Prinsenweg en de buurt de Prinsenbuurt werd genoemd. Was het misschien een prins van Oranje? Ik kwam er niet achter. Vorig jaar ben ik gaan zoeken tussen de vergunningen van het waterschap Houten. Daar vond ik iets over een Franse prins, Th. A.L.B. graaf d' Alsace, prins d' Henin. Hij was eigenaar van een kasteel in Langbroek en liet

zijn rentmeester een stuk grond kopen in de Knoesterpolder ten zuiden van de Hoonkade. Als grondeigenaar kreeg hij vergunning van het waterschap Houten om langs deze weg wilgenbomen te rooien en te planten. In 1906 werd in de volksmond dat buurtje huizen,



naast de Albert Heijn in het Oude Dorp tot aan de Oranje Nassauweg, de Prinsenbuurt genoemd. Het is echt zo tof als je dan zo toch de herkomst van een naam vindt.'

Wat is de leukste reactie die je hebt gekregen?

'Ik krijg zoveel leuke reacties, mensen vinden het echt leuk wat ik doe en zo krijg ik wekelijks complimenten. Daar haal ik veel kracht uit en daardoor krijg ik nog meer zin om dingen uit te zoeken. Al die complimenten zorgen ervoor dat ik sterk in het leven sta. Ik krijg complimenten van gewone mensen, maar ook van de burgemeester bijvoorbeeld en de wethouders.'